

Stockholm 17/12-2009

Hej, Ester!

Jag heter Adam Bhalli och är 13 år gammal. Jag går Internationella skolan för rättvisa och fred i Sätra.

Ji har läst Ninas resa som är en ganska bra bok om andra världskriget nu vill jag gå vidare med det och det ganska bra chens. Jag vet hur det hänt att fly från krig och det förr jag hjälpa de som har flytt till Sverige. Jag har flytt från krig och därför kan många språk, jag kan 6 språk vilka är Urdu, Punjabi, Hindi, Svenska, Engelska och spanska och Urdu är mitt hem språk. Jag har många vänner som har flytt från deras land och det är ganska sorgligt och jag vill hjälpa till dem, mina vänner, mina släktningar och alla dem som har det jobbigt.

Mvh
Adam Bhalli

17/12-09

Joy Joo

Hej! Jag heter Joy och är en 13-årig tjej.

Jag går i en skola som heter Internationella skolan för rättvis och fred.

Jag älskar ämnet Svenska, fast ibland kan det vara ganska svårt. Vi har läst en bok som heter "Ninas resa".

Vi fick lära oss hur det var att vara en jude och hur de levde på den tiden.

Sen så fick jag veta att boken hade vunnit August priset 2006. Jag tyckte jätte mycket om boken, så när jag hörde att ni hade fixat en skrivar kurs och teater och sånt, blev jag mycket intresserad av den här projektet.

Jag har föräldrar som kommer ifrån Korea. Några tror att vi har flytt hit, men mina föräldrar kom hit för att de hittade ett land på andra sidan jordklotet och började bli intresserad av Sverige. Det är inte krig i Korea så man kan ju direkt inte kalla oss "flyktingar".

Jag pratar Koreanska, Engelska, Svenska och lite Spaniska

Som sista ord vill jag säga att jag verkligen hoppas att du villjer vår klass.

Mvh

Joy Joo

Stockholm

17/12 - 09

Hej!

Jag heter Kashmala och är 13 år.

Minas föräldrar kommer Pakistan och
är födda där. Själv så är jag född
i Sverige. Jag har en lillasyster
som går i årskurs 2.

Både jag och min lillasyster
har ett stort intresse att försöka
komma fram i livet och lära oss
mer. Ett av våra favorit ämnen är
svenska.

Innan jag fick lära känna min
svenska lärare Rebecka var jag usel
på svenska. Jag tycker att Rebecka
lärt ut väldigt bra och kan få folk
att förstå saker och ting.

För några dagar sen läste hon ut
en bok som en judisk kvinna
hade skrivit. Boken hette Ninas Resa.

Jag hade fått fröken (Rebecka) att
läsa ut boken till hela klassen
för att jag tycker att det är
viktigt för folk att veta hurandra ha
haft det i sitt liv.

Tack var det detta så har jag
haft ett så stort intresse att lära

väldigt många språk som urdu, pashto, svenska, engelska och lite japanska och spanska.

Mina föräldrar kan många mer språk än jag och det är omöjligt för mig att komma ihåg alla.

Jag tycker att jag och min klass borde vara med på detta projekt därför att om vi vill hjälpa folk i framtiden så är det nödvändigt för oss att veta om folkets kultur. Utan det kanske vi bara säger nånting och gör livet värre för personen.

Vi vill verkligen lära oss nya saker och berätta det till folk som inte vet nåt om det.

Jag hoppas att ni tar hänsyn till vad jag har skrivit och låter oss vara med på detta projekt.

M.V.H

Kashmala
Khan

17/12-09

Hej! Jag heter Nikissa och är en 13 årig pojke. Jag är född i Sverige men mina föräldrar är från Iran. Jag pratar persiska. Sanningen är att jag tycker att svenska kan vara ganska svårt. Jag är dålig på att stava och att rätta mig själv ord. Men den här rubben som du har fixat låter roligt och jag är en människa som blir uträknad snabbt, men jag elskar att skriva berättelser så den här rubben låter perfekt!

Vi har läst "Ninas resa" på svenska. Den var bra.

Jag vill bli hjärnbirig när jag blir stor, men min svenska är inte så bra så jag har ett litet problem. Min mamma har en hjärn gjukdom det är mera därför jag vill bli hjärnbirig.

Jag elskar att skriva berättelser och jag vill så gärna hjälpa människor.

Hoppas du väljer min klass!



Hej

17/12-09

Jag heter Rebecca Andersson och jag är 13 år och går i 7a.

Jag har nio syskon med båda fyra syskon bor hemma.

Mitt favorit ämne är svenska.

Jag och min klass vill verkligen vara med i det här projektet.

Jag älskar att skriva dikter i vårt klassrum har jag satt upp minst fem dikter.

Jag kan flytande svenska och väldigt mycket engelska och pluggar spanska.

Hej

17/12-09

Jag heter Raftia och är 13 år. Jag kommer från forna Jugoslavien. Men jag presenterar mig själv som bosnies. Jag är född i Sverige på söder sjukhus. Jag älskar Svenska. Jag läser 3-4 böcker i månaden.

Jag kan många språk.

Jag kan: bosniska, Serbiska, Kroatiska, Svenska och Engelska. Mina föräldrar rymde när det stora kriget i forna Jugoslavien. De och mina två äldre systrar rymde till Sverige, Stockholm. Min pappa fixar så att min mamma och mina systrar fick ta flyget. Pappa själv lifta med en lastbil. Men det här är bara kortfattat.

Jag älskar att skriva böcker, jag är väldigt påhittig.

Jag vill jätte gärna komma med.

Tack i förhand för att ni tog er tid att läsa detta brev

Med vänlig hälsning: Raftia

17/12-09

Hej!

Jag heter Hayati och är 13 år.

Mina föräldrar kommer ifrån Malaysia
och Thailand, men själv är jag född på
karolinska sjukhuset här i Sverige.

Just nu kan jag ganska få språk,
vissa tycker att jag kan mängen fast
jag kan bara en del av franska och
spanska, Thailändska och Malaysiska kan
jag flytande. Jag älskar svenska, det är
det bästa ämnet i skolan. Jag älskar att
läsa och skriva jag läser 3-4 gånger om
månaden, helst läser jag skönlitteratur.

Nu är jag 13 år och går i sjuan så jag
har börjat tänka lite på framtiden

och eftersom jag älskar att skriva
och läsa funderar jag på att bli författare.
Fast det är bara en fundering jag tar steg
för steg och hoppas att jag får börja
med ett projekt.

Vänliga hälsningar Hayati Useng.

17-12-2009

Hej Ester!

Jag heter Janita och är 13 år gammal.
Jag är vegetarian, en stor trädkrämare och är
en av många som tycker att krig är någonting
fattig som inte borde finnas!
Krig är helt enkelt idiotiskt, och jag anser att
soldater är precis samma sak som mördare.
Vad är det bra för?

Att döda flera oskyldiga människor som inte kan
röra för att de kommer från just det landet?
Men även hur mycket man än försöker kämpa
emot det, slutar det ändå med att idioterna vinner.

När min mamma var liten flyttade hon med
sin familj från Finland till Sverige. Själv är jag
född i Sverige, men kan ändå inte kalla mig själv
svensk. Eftersom att jag är finländsk kan jag prata
finska. Men även engelska och lite franska.

Min familj består av fem tjejer och en mamma.
När jag var fyra år, flyttade min pappa tillbaka
till Finland och jag har inte träffat honom på
flera år. Annars är min familj ganska vanlig, ingen
har flytt från något krig eller liknande.

Min familj är protestanter (kristna). Men inte alla i
min släkt är kristna, vissa är med i Jehovas
vittnen också. Min morfar har rötter som är
romerska (zigenare).

han inte prata om det och säger att det inte är sant. Kanske skäms han. Zigenate har ett väldigt dåligt rykte om sig och det är nog därför han inte vill prata om det. Men det är nänting han inte behöver skämmas för tycker jag. Man ska inte behöva bli dömd utav om man är "stärken" zigenate, jude, muslim eller svensk. Alla är ändå likadana. Människor. Vi är alla av samma art, så varför behandla de som tror på någonting annorlunda dåligt? Jag tycker det finns för mycket fördomar här i världen helt enkelt.

Jag själv älskar att skriva och drömma mig in i olika böcker. Så om vår klass skulle vinna, skulle jag bli jätteglad! Jag hoppas att du väljer oss och jag kan garantera att du ej kommer att ångra dig.

Hå det bra!

Mvh Janita

Hej Ester.

Jag heter Flahé jag är 13 år.
Jag går i internationella skola för
rättvisa och fred. Jag gillar
skolan. Jag gillar att få MUG
i alla mina ämnen därför
tänkte jag att detta kan hjälpa
mig. Jag gillar ämnet svenska
eftersom det finns så mycket
att lära sig. Jag gillar att
läsa, speciellt självbiografiska
böcker.

Jag kan ungefär sex olika
språk nämligen svenska, engelska,
persiska, Dari, pashto och ordo.

Jag är född i Sverige men
några av mina släktingar
flydde ifrån Afghanistan
eftersom det är krig där.

MVH.
Flahé ?

P.S. Min klass ser fram emot

17/12/2009

Hej!

Jag heter Adelina och är 13 år.

Jag kommer från Kosovo och jag är en del i Serb.

Jag kan allianska, svenska, engelska, men jag kan inte serbiska men jag vill lära serbiska.

Mitt pappa var sen militär när han var ung. Han var i krig en gång men jag kommer inte ihåg när och vilket land det var.

Senare så rymde mina föräldrar från kriget i Kosovo mellan Serbien. Mina föräldrar rymde innan det blev krig. Kosovo var de rymde till Sverige.

Och senare då föddes jag.

Jag läser en bok varje månad men inte alltid böckerna har jag inte tid för jag ej har mina läxer.

Jag vill gärna ver me på dena
förfaling, för jag tycker att det skulle
bli kult där.

M.U.H: Adelina Halili.